



Zondag 4 augustus 2019
om 10.00 uur in de
Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode



Thema: de schoot

Aanvangswoord

Deze zomer wil ik het graag hebben over een aantal zeer symbolische 'lichaamsdelen' in de Bijbel. Na het Aangezicht en de Ziel komt vandaag de Schoot aan de beurt. Het is de schoot van de toekomst, als Abraham en Sara wordt aangezegd dat ze volkeren zullen voortbrengen. Dat ook mannen een baarmoedergevoel kunnen hebben, blijkt uit het verhaal van de verloren zoon, over wie de vader zich met ontferming bewogen voelt. En als Maria haar kind wordt aangezegd, zien we die toekomst geopend als een belofte van de Geest van God.

Aansteken van de kaars op tafel

Zingen: Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216)

Bemoediging en drempelgebed

Wij stellen ons vertrouwen op de naam van de Eeuwige
die zich ontfermt over de mensen.

Ja, ontferm u
en open ons toekomst
dat wij die tegemoet gaan
in vertrouwen op u.

**Dan zal ooit het duister
wijken voor het licht
en uw naam
zal alles zijn
in allen.
Amen.**

Zingen: Heer, ik hef mijn hart en handen (Lied 25:1, 2 en 3)

Gebed voor de nood van de wereld

Kyrie en Gloria (Lied 299e)

Gebed bij de opening van de bijbel

Eerste lezing: Genesis 17:11-32 (in de schoot van de toekomst)

Toelichting

Zingen: Looft God de Heer en laat ons blijde (Lied 105:1 en 3)

Tweede lezing: Lucas. 15:11-32 (ook mannen kennen een 'baarmoedergevoel')

Toelichting

Zingen: Een schoot van ontferming is onze God (Lied 158b)

Derde lezing: Lucas 1:26-35 (zwanger van de Geest)

Toelichting

Zingen: Mijn ziel maakt groot de Heer (Lied 157a)

Toelichting op de inzamelingen

Voorbeden

**Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.**

Inzamelingen

Slotzang: Zing voor de Heer (Lied 655)

Zending en zegen